

30.08.2017.



Af Jesper Jarlbæk og Jesper Højberg Christensen,  
Formandskab, DanBAN

## Brian på svensk landevej Regerings vækstudspil og dets betydning

”Regeringen vil gerne have en stærkere iværksætter- og aktiekultur, og derfor skal vi have flere til at investere i virksomheder,” [hed det på formiddagens pressemøde](#) fra erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K): ”Vi halter efter vores nabolande. De rejser kapital på den anden side af sundet”.

### Svensk forbillede

Det er dejligt at Regeringen udspil [‘Sammen om fremtidens virksomheder’](#) på dette punkt kigger til Sverige, der ellers ikke ligefrem har været borgerlige og liberale partiers yndlingsamfund. Men virksomheder *hinsidan* er yngre og mere ekspansive. Svenske tech upstart- og iværksættervirksomheder overlever og vokser bedre end vores i Danmark. Hvilke af regeringens 22 forslag berører så vores vækstiværksætter-miljø?

### 1. Fradrag for investeringer i unoterede virksomheder

VLAK-regeringen har simpelthen taget DanBANs mærkesag nr 1 til sig: fradrag for investeringer i unoterede virksomheder. Altså i den svenske udgave, der desværre er langt svagere end den engelske som har fordoblet antallet af højvækstvirksomheder. Men dog kan være en frontrunner for senere forbedringer: *”Konkret foreslås, at personer, der investerer i små og mellemstore unoterede virksomheder, fra 2019 til 2022 får mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til i størrelsesordenen 200.000 kr. med en skatteværdi på 30 pct. Fra 2023 kan halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. fradrages med en skatteværdi på 30 pct.”* Ja, det er lidt komplekst, men vi må nok som vores politiske paraply-organisation [DVCA i deres pressemeddelelse](#) i dag notere det som en delsejr, samtidig med vi fortsat advokerer for den markant bedre engelske model. Når vi ser på størrelsen danske

engle investerer med årligt er det i al fald en håndsækning –især til at få flere stimuleret til at turde agere engel.

## 2. Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen sænker skatten på aktiegevinster for helt almindelige danskere fra 27 pct. til ca. 17 pct. Det vil givet gøre det lettere at få børsnoteringer til at blomstre.

**Aktiesparekontoen sænker skatten på aktiegevinster for helt almindelige danskere fra 27 pct. til ca. 17 pct. Det lyder forjættende, men lad nu regnestokkene tale. Reelt bliver forskellen mellem avanceskatten på aktier og aktiesparekonto'en ikke særlig stor, da den årlige forrentning af kapitalen medbeskattes på aktiesparekontoen. Så den her håndsækning er nok mest psykologisk. Og hvad er den så værd, vil mange spørge.**

## 3. Aktieløn

Regeringen vil forbedre reglerne for ansatte i iværksættervirksomheder med medarbejderaktier. Idet er en god idé. For vores iværksættere kan have problemer med at følge lønniveauet på et tech-arbejdsmarked, der allerede er ved at været overophedet af den radikale digitalisering.

### Hvor langt ud ad vejen kommer vi

Vi har hørt lidt om erhvervsministerens bildrømme denne uge. Hvor langt Brian Mikkelsens forslag kan køre på literen får vi se i de politiske forhandlinger, der nu kommer. Pessimister vil sige at Dansk Folkeparti vil udhule det hele, herunder alt der ikke direkte gavner deres vælgere. Optimister vil argumentere for, at DF (og Socialdemokratiet) selv tidligere på året har lavet udspil med nogle af de samme forslag. Sagt anderledes - det hele er et spørgsmål om politikernes vilje og evne til at skabe flertal. Vi får se... som vi jyder plejer at sige.

---